

**Κ**  
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

3-4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 / ΤΕΥΧΟΣ 357



ΤΕΥΧΟΣ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ

## Ελληνες της Silicon Valley

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΟΛΟΣΣΩΝ  
ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ



Eurobank



ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος της ADN Capital Ventures

«Δικτυώνομαι στην καρδιά της τεχνολογίας,  
μα το μυαλό μου είναι στην Ελλάδα»



«ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ των επιχειρήσεων και των επενδύσεων στην Αμερική πρέπει να μάθεις να χαλιναγωγείς τη συναισθηματική σου νοητοποιούντινη. Το σύστημα βασίζεται σε μια λογική επικοινωνίας που απαιτεί ακριβεία λόγου και τεκμηριωμένες προτάσεις», λέει ο Αδάμ Νικολόπουλος, πρόεδρος της ADN Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών. «Είχα την τιμή», συνεχίζει, «να ακούσω τον Μιχάλη Δερτούζο, τον επιφανή επιστήμονα, επικεφαλής του Εργαστηρίου Επιστήμης Υπολογιστών στο MIT, σε μια εκδήλωση. Είχε πει: Ο Ελληνας είναι πολύ καλός στο λογισμικό, γιατί σκέφτεται έξω από το “κουτί”, δηλαδή από τα δεδομένα της τετραγωνισμένης σκέψης: Η εφευρετικότητά του είναι άπιστη. Ο Ελληνας, μέσα σε ένα οργανωμένο σύστημα, παλεύει, ακριβώς γιατί η ανεξαρτησία της σκέψης του τον τρα-

βάει εκτός, σε μια συνεχή περιπλάνηση ιδεών. Είναι ένας Οδυσσέας».

Μηχανικός μηχανολόγος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Columbia στα 21 του χρόνια και υπότροφος του Berkeley για τις μεταπτυχιακές σπουδές του, ο Αδάμ Νικολόπουλος βγήκε στην αγορά εργασίας νωρίς, το 1980. «Τα χρόνια των σπουδών μου, έμεινα απόλυτα προστλωμένος στο στόχο μου. Οταν τελείωνα, είπα: Τώρα θα διασκεδάσω και θα ξαναβρώ την κοινωνική μου ζωή. Βλέπετε, ως ένος, για να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις των πανεπιστημιακών προκλήσεων, έπρεπε να κατακτήσω ένα άριστο μεταπτυχιακό πτυχίο. Τότε, άρχισα να αισθάνομαι πιο άνετα στο αμερικανικό περιβάλλον. Επιασα αμέσως δουλειά, με αντικείμενο το σχεδιασμό αυτοματοποίησης συστημάτων με ρομποτική σε βιομηχανικές μονάδες».

Ομως, ο χώρος της μηχανολογίας περιόριζε τις φιλοδοξίες του. Ετσι, έκανε νέο μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και προσελήφθη στην Τράπεζα UBS στη Νέα Υόρκη, στον τομέα χρηματοδότησης έργων υποδομής και παραγωγής ενέργειας. «Ήταν μια συγκλονιστική εποχή... Δούλευα ακούραστα, πάνω από δέκα ώρες την ημέρα». Ωστόσο, η νοσταλγία για την πατρίδα τον έκανε να επιστρέψει, το 1992, αποδεχόμενος μια επιχειρηματική πρόταση στον τομέα της ενέργειας. «Έκανα ένα πείραμα που δεν πέτυχε. Το να αναπτύξω τότε στην Ελλάδα μονάδες παραγωγής πλεκτρικής ενέργειας ήταν πρώτην κίνηση. Το καθετί θέλει το χρόνο του. Επέστρεψα στη Νέα Υόρκη και η τράπεζα με ξαναπροσέλαβε με πόστο στο Λονδίνο. Ξέρετε, εμείς οι Ελληνες της Silicon Valley δεν ήταν με εδώ για να κάνουμε μετανάστευση, αλλά για να πάρουμε εφόδια, τα οποία πάντα ονειρεύμαστε να μεταφέρουμε στη χώρα μας». Μια δεκαπενταετία στο Λονδίνο και η εξέλιξη του στην UBS, ως επικεφαλής της ομάδας για έργα στις αναπτυσσόμενες χώρες, τον «οπλίζουν» με τεράστια εμπειρία. «Ήταν ρίσκο. Η τράπεζα μου ανέθεσε δύο μεγάλα έργα ιδιωτικοποιήσεων: ένα μεγάλο λιμάνι στη Νότια Αφρική, όπου τοποθετήθηκα ως κεντρικός διαπραγματευτής, και έναν κεντρικό αυτοκινητόδρομο στην Κροατία. Ήταν το πρώτο ιδιωτικό έργο αυτοχρηματοδότησης στη χώρα και αποδείχτηκε τόσο επιτυχημένο, που το 2003 διακρίθηκε ως το καλύτερο έργο αυτοχρηματοδότησης στην Ευρώπη».

Το 2007 δημιουργεί στο Σαν Φρανσίσκο τα δικά του Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών. Η ADN, με πελάτες μεγάλες κατασκευαστικές και επενδυτικές εταιρείες, ασχολείται με τον στρατηγικό σχεδιασμό μεγάλων έργων υποδομής. «Χρειάζεται τόλμη και σοβαρότητα για να ανταποκριθείς στο βάρος αυτής της ευθύνης. Πρέπει να είσαι διατεθειμένος να πάρεις ρίσκα και να οργανώσεις όλα τα μέρη, το τεχνικό, το οικονομικό και το επενδυτικό. Παράλληλα, πρέπει να διαθέτεις κρίση για τις διεξόδους που θα προτείνεις στη συνέχη πάλι συμφερόντων που αντιμετωπίζεις».

Αυτό τον καιρό «δικτυώνεται», όπως θα πει, «στην καρδιά της υψηλής τεχνολογίας. «Τα μυαλά της περιοχής κατόρθωσαν να γεφυρώσουν την πανεπιστημιακή έρευνα με την πρακτική της αγοράς και τις απαιτήσεις του κοινού. Αυτό το μοντέλο μπορούμε να εφαρμόσουμε ως ένα βαθμό στη χώρα μας, για να τη βοηθήσουμε. Είκοσι χρόνια τώρα, κεντώντας δίκτυο από ανθρώπους και στόχους, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις και φέροντας σε πέρας μεγάλα projects. Ομως, το μυαλό μου είναι στην Ελλάδα»!

**«Εμείς οι Ελληνες της Silicon Valley δεν ήταμε εδώ για να κάνουμε μετανάστευση, αλλά για να πάρουμε εφόδια, τα οποία πάντα ονειρεύμαστε να μεταφέρουμε στη χώρα μας.»**